

Jaarverslag 2020



Beste lezers,

Korte terugblik

Sinds de oprichting van deze stichting (dec 2015) werd het mogelijk dat wij onze eerste zendingsreis konden maken naar de Filipijnen. Tijdens de eerste reis werden er nieuwe contacten gelegd en hieruit zijn er vriendschappen ontstaan. Als stichting merkte wij dat God ons riep om jaarlijks terug te keren naar de Filipijnen om daar in de meest afgelegen gebieden het Evangelie bekend te maken. Gelijk daaraan deelde wij voedselpakketten uit aan de armste gezinnen. Ook deelden wij potten en pannen uit. De wegen waren vaak erg onbegaanbaar en waar er geen weg was moest eenvoudig gelopen worden. In de jungle door de bergen, het was één groot avontuur wat 100% de moeite waard was. In Nederland gingen wij de straten op om het "Goede Nieuws" bekend te maken. Wij verplaatsen ons van noord, oost, zuid naar west Nederland en zagen overall mooie gebeurtenissen plaatsvinden wat mensenlevens voorgoed veranderden. Ook moet ik er eerlijk bij zeggen dat wij mensen niet hebben zien veranderen en dat sommigen gebieden in Nederland niet open stonden voor de boodschap die wij uitdragen. Pinkster en Evangelie leiders uit Nederland hoorde van wat wij deden in het land. Mede hierdoor gingen er deuren open om te gaan spreken in verschillende soorten kerken. Het was duidelijk zichtbaar dat wij als kleine organisatie impact maakten ondanks ons kleine budget waar wij over beschikten.

In juni 2019 ging er een deur open in Siberië Krasnojarsk. Hier is een groot gebied waar het Evangelie nog niet verspreid is. Tijdens de week dat ik daar was diende zijn wij in verschillende Pinkster en Evangelie kerken met daar aansluitend een grote conferentie middenin de bossen. Hier zijn beginnende vriendschappen uit ontstaan waar wij vandaag de dag nog steeds contact mee hebben.

Begin 2019 zijn de gesprekken begonnen met kerkleider uit Pakistan. Deze man is van grote invloed voor dat land. Regelmatig spreken wij elkaar over een toekomstige missie naar dit bijzondere land.

Persoonlijke terugblik van Dylan de Bruin

Velen weten dat ik 10 jaar in het Nederlandse leger gediend heb bij de Paratroepers en voor ons land 3x ben ingezet voor vrede & veiligheid. Wat ik allemaal had meegemaakt was mij niet in de koude kleren gaan zitten. Ondanks de oprichting van de stichting in 2015 was ik

persoonlijk achteruit aan het gaan. Het leidde ertoe dat ik in 2017 niet meer kon werken wat ook zijn impact had om het Evangelie bekend te maken. In 2017 kreeg ik zoveel aanvragen om te spreken in het land wat ik geestelijk niet meer aankon en was genoodzaakt om nee te zeggen tegen alle uitnodigingen. Ook het reizen door eigen land was te veel voor mij persoonlijk. Dit heeft ertoe geleid dat de aanvraag om te spreken in ons land heel erg is afgenomen. Op dokters advies ben ik wel naar de Filipijnen gegaan, maar nam ik niet de leiding. Dit was juist om even weg van alles te zijn. Ondanks de prachtige gebeurtenissen die wij zagen ging ik verder achteruit. Bij terugkomst besloot ik om iedere intensieve actie te cancelen totdat ik de energie er weer voor had. Eind 2017 werd bekend dat ik PTSS had (post, traumatische, stress, stoornis) het was een zware last wat mij bijna fataal werd toen mijn vrouw ook nog eens een agressieve vorm van huidkanker kreeg. God zij dank was eind november 2018, plots al mijn symptomen en klachten weg van de PTSS en werd ik door de trauma behandelaren genezen verklaard wat onmogelijk is in hun ogen. Nu kon ik weer gaan bouwen aan het herstel van mijn huwelijk en gezin.

App

Vanaf het moment dat ik door Nederland het Evangelie bekend ging maken voelde ik mij verantwoordelijk om personen die iets bijzonders hadden meegemaakt te koppelen aan een christelijke geloofsgemeenschap in de omgeving waar zij vandaan komen. Begin 2017 vroeg God aan mij of ik iets kon maken om dit te realiseren. Ondanks alles ben ik eraan begonnen. Ik kwam met het idee van een app om dit te realiseren, zodat straks wereldwijd iedereen gratis hiermee kan werken. De visie van de app was: Winnen & Verbinden en het kreeg de naam One for Christ. Ondanks de hel waar ik door heenging hield ik vast aan deze opdracht, omdat ik er zo van overtuigd was dat dit nodig was. Het onderzoek wat wij deden liet ook zien dat deze app de ontbrekende schakel is voor ons als christenen.

Naamsverandering

Vanwege de app One for Christ en de donatie die wij ervoor vragen om dit hele project te realiseren viel het ons erg op dat kerkleiders wel open stonden om het doel van de app te sponsoren, maar niet de overige doelen van de stichting. Dat was volgens hun meer voor de individu. Als stichting zouden wij het jammer vinden als er door deze begrijpelijke kijk van kerkleiders geen deelname zal plaatsvinden met onze app. Daarom besloten wij de naam "Mfast" ministry find and save them te vervangen voor Stichting: One for Christ.

Het bestuur

Het bestuur van stichting One for Christ heeft net als de naamsverandering ook een wissel gehad van functionarissen. Wij en voornamelijk ik (Dylan de Bruin) vond het belangrijk dat er een bestuur bestond wat mij adviseert hoe ik de visie het beste kan uitdragen. Als oprichter ben ik een bestuurder met de titel; directeur en naast mij staat er een nieuwe voorzitter en een penningmeester. Onze secretaris is sinds 03-2016 al actief binnen de stichting.

Vrijwilligers

Stichting One for Christ heeft 1 vrijwilliger in dienst. De functie van de vrijwilliger is het beheren van de aan en afmeldingen van christelijke geloofsgemeenschappen via onze website.

Activiteiten

Iedereen heeft door Covid-19 beperkingen moeten ondergaan. Stichting One for Christ was genoodzaakt om geen acties uit te voeren en zich bezig te houden met het ontwikkelen van de app.